

Kentaurο

Reizen & projecten

9-daagse natuur en culturreis 17 - 25 september 2011

Odessa en de Krim

Odessa is een spannende havenstad aan de Zwarte Zee. Met een indrukwekkende historie en binnenstad, heerlijk eten, gigantische (vis-)markt, luxe stranden en al wat daar bij hoort. Na een verkenning van Odessa vertrekken we met de nachttrein naar Simferopol op het Krimschiereiland. Daar verblijven we in een dorpspension en maken mooie wandelingen en excursies naar Griekse, Turkse, Tataarse, Oekraïense ... opgravingen, uitgehakte kloosters, het Kanpaleis ... En we vinden muziek, vast en zeker, in Bachtsjysaraj, het cultureel centrum van de Krimtataren.



Dag 1, zaterdag 17 september – naar Odessa

We vliegen vanaf Düsseldorf naar Odessa, waar we in de middag aankomen. Na een transfer naar het hotel is de avond een perfect moment voor een wandeling langs het strand en een maaltijd in een van de vele restaurants.



Dag 2, zondag 18 september – Odessa

Odessa is gelegen aan de monding van de rivier de Dnjestr. Vandaag verkennen we de stad te voet. Het is een van de belangrijkste steden van Oekraïne, met een roerige historie. Waarschijnlijk ontstaan uit een Griekse kolonie, is het via Tataarse, Poolse, Turkse in de 18e eeuw in Russische handen overgegaan. Odessa maakte in de 19e eeuw een grote groei door, wat op het plaatje hiernaast (uit 1850) aan de opbouw van het centrum goed is te

zien. In de 2e Wereldoorlog heeft de toen grote Joodse gemeenschap zeer geleden en is de stad zwaar beschadigd. Tegenwoordig voelt men een mengeling van nostalgie, pijn en decadentie, en een opwindende atmosfeer. Met de rug naar het oude centrum heeft men vanaf de Potemkintrappen een blik op de havenkranen en de zee. Overnachting in het hotel in Odessa.

Dag 3, maandag 19 september – Odessa

Deze dag is ter vrije besteding, om van alles te ondernemen waar het gisteren niet van is gekomen. Aan het begin van de avond nemen we de nachttrein naar Simferopol op de Krim. Langzaam maar zeker komen we in weer een andere wereld. Overnachting in couchettes.



Dag 4, dinsdag 20 september – Simferopol, Eski Kermen

Na aankomst in Simferopol gaan we eerst met onze gids naar het pension in het dorp Bashtanovka. Het is gelegen in een dal, met schitterend uitzicht op rotsformaties. We ontbijten en acclimatiseren. Na de lunch gaan we wandelen. Het doel van deze dag is een bezoek aan Eski Kermen (Tataars voor 'het oude fort'). Eski Kermen is één van de meest schilderachtige hollensteden op het



Krimschiereiland. De bouw is begonnen in de 6^e eeuw op de grens van het Byzantijnse rijk en omvatte naast de verdedigingswerken ook in de rotsen uitgehouwen kerken. Later heersten er de Chazaren. In de 14^e eeuw is de stad te gronde gegaan tijdens de Mongolenstormen. Nu is het vooral een heel bijzondere plek met prachtig uitzicht. We keren terug naar ons pension, waar we de avondmaaltijd gebruiken en overnachten.

Dag 5, woensdag 21 september – dagwandeling Laki, Vysokoje

Vandaag maken we een dagwandeling vanuit het pension. We lopen eerst naar het plaatsje Laki (Grieks

voor 'kuil', gelegen in de door bergen omringde Kacha vallei. In Laki bezoeken we het orthodoxe St. Lukasklooster. Het dorp was gedurende de Tweede Wereldoorlog een partizanennest en hield lang stand tegen de fascistten, waarna het is uitgebrand door hun toedoen. De route gaat verder naar Vysokoye (Kermenchik), het hoogstgelegen dorp van de Krim. Ooit was het het centrum van het mysterieuze orthodoxe prinsdom van Feodoro, dat in de 15^e eeuw is verdwenen. Er liggen de overblijfselen van 14 tempels. In Vysokoye bezoeken we de bronnen van de heiligen Cosmas en Damiaan. Vysokoye heeft een Tataars kerkhof en een klein fort, Air-Gul. We gaan terug naar Bashtanovka voor het eten en slapen.

Dag 6, donderdag 22 september – Livadia en Alupka paleis, Sebastopol

Een excursiedag naar de zuid- en westkust van de Krim. Vlakbij Jalta bezoeken we het Livadiapaleis en bekijken o.a. zaal, waar tijdens de Jaltaconferentie in februari 1945 de beslissende besprekingen plaatsvonden tussen Roosevelt, Stalin en Churchill. Het is in renaissancestijl gebouwd en was ooit de zomerresidentie van tsaar Nicolaas II. We rijden verder naar Sebastopol, een sfeervolle havenstad waar die vaak een bloedig strijdtoneel is geweest. We bezoeken het panoramamuseum, waarin realistisch en met een verrassende figurant de Krimoorlog van 1854 is uitgebeeld. Even buiten het centrum liggen aan zee de ruïnes van de oude Griekse stad Chersones dat schiereiland betekent. Vrije tijd in Sebastopol voor het avondeten, waarbij we de restaurantjes aan de haven van harte aanbevelen. In de avond rijden we naar ons pension in Bashtanovka terug.



Dag 7, vrijdag 23 september – dagwandeling naar het klooster Kachi-Kalyon

Kachi-Kalyon is een in de rotsen uitgehakt klooster, gesticht in de 13^e -15^e eeuw. De rotsformatie lijkt op een boot, waarbij enkele scheuren een kruis vormen. Vandaar de naam Kachi-Kalyon, "het Kruisschip". In het vrij grote klooster zijn overblijfselen te zien van kerken en monnikencellen, verbonden door trappen, gangen en terrassen, begroeid met wilde druiven. In de Middeleeuwen was er een nederzetting waar wijn werd gemaakt, de oude wijnpersen zijn nog te zien. Na het vertrek van de Christenen van het Krimschiereiland was de plaats verlaten. Pas in de 19^e eeuw werd het weer in gebruik genomen en gewijd, aan de heilige Sofia. Het beroemdste object van Kachi-Kalyon is de geneeskrachtige bron van de heilige Anastasia. We wandelen door jeneverbesstruwelen de heuvel af naar de Kacharivier. Over een bospad bereiken we de Alimova-kloof, genoemd naar de Tataarse 'Robin Hood' Alim. Bij Hora Kurushlyu genieten we van het uitzicht, waarna we teruggaan naar Bashtanovka.

Dag 8, zaterdag 24 september – excursiedag Bachtsjysaraj en Chufut Kale, concert

Chufut-Kale is Tataars voor "het Joodse Fort". Het ligt niet ver van de stad op een 200 meter hoog plateau. Het is in de 6^e of 7^e eeuw gebouwd als een Byzantijns verdedigingswerk en werd bewoond door de Alanen, een plaatselijke stam. Het was de eerste hoofdstad van het Krimkanaat in de 15^e eeuw. Later verhuisde de islamitische hoofdstad naar Bachtsjysaraj, terwijl de kleine Armeense en Karaïtisch-Joodse gemeenschappen er bleven wonen. Na de gedwongen emigratie van de Christenen in 1779 bleven alleen de Karaïten over. De laatste Joodse inwoner verliet de plek in de late 19^e eeuw. Vandaag de dag is het een uitgestrekt, door wallen omringd complex met smalle steegjes en ruïnes van woon- en gebedshuizen. Bachtsjysaraj is nu een aardig stadje met circa 33.000 inwoners. Het is vooral bekend om het Kanpaleis. Het beroemdste is daar de fontein van de tranen, die beschreven is in het gedicht uit 1822 van Alexander Poesjkin. Volgens de overlevering, was de islamitische Girey verliefd op een christelijke prinses, die hij op zijn veroveringstochten gevangen had genomen, en in zijn harem had opgenomen. Zij stierf van heimwee, waarna Girey de fontein liet maken ter nagedachtenis. Bachtsjysaraj is al lang geen hoofdstad meer, maar bleef het cultureel centrum van de in 1944 gedeporteerde Krimtataren. We eten buiten de deur en genieten van traditionele muziek tijdens een speciaal concert.



Het beroemdste is daar de fontein van de tranen, die beschreven is in het gedicht uit 1822 van Alexander Poesjkin. Volgens de overlevering, was de islamitische Girey verliefd op een christelijke prinses, die hij op zijn veroveringstochten gevangen had genomen, en in zijn harem had opgenomen. Zij stierf van heimwee, waarna Girey de fontein liet maken ter nagedachtenis. Bachtsjysaraj is al lang geen hoofdstad meer, maar bleef het cultureel centrum van de in 1944 gedeporteerde Krimtataren. We eten buiten de deur en genieten van traditionele muziek tijdens een speciaal concert.

Dag 9, zondag 12 juni, vertrek

In de vroege ochtend worden we naar Simferopol gebracht, vanwaar we via Kiev naar Dortmund vliegen. Aansluitend treinen we naar Nederland terug, waar we in de middag aankomen.

Verblijf 2 nachten hotel in Odessa, 1 nacht in de trein, 5 nachten pension in Bashtanovka.

Aantal deelnemers minimaal 8, maximaal 16.

Prijs 675 euro, exclusief heen- en terugreis*.

1-persoonstoeslag 140 euro (in de trein niet mogelijk).

Inbegrepen transfers NL-DE en vervoer ter plaatse; Nederlandse en lokale reisleiding (Agnes Jansen en Oekraïense historicus/wandelgids); alle overnachtingen op basis van indeling op 2-persoonskamer. alle maaltijden behalve lunches en diners in Odessa. Excursies en muziekoptreden.

Exclusief heen- en terugreis (reken op extra kosten ca. 350 euro voor vliegtickets Duitsland-Odessa en Simferopol-Duitsland)) drankjes, entrees en persoonlijke uitgaven, maaltijden in Odessa.



Informatie: bel 0575-528177 mail info@kentauro.nl kijk op www.kentauro.nl

* De vlucht is exclusief, omdat de prijzen fluctueren. Er wordt wel gezamenlijk gereisd.

Het is, hoewel vrij omslachtig, goed te doen de heen- en terugreis geheel per trein te maken. Vraag naar de mogelijkheden.